

Tekst bij het 'Meditatief moment' op dinsdag 14 juli 2020

Welkom aansteken kaars

Le Secret, Faure

Een lied over hoe de liefde een geheim kan zijn als een onzichtbare vlam die jou in beweging brengt

Lezen:

Korintiërs 1 13 brief over de liefde 8 met daarna de overdenking, deze is geschreven door Kjell.

De liefde.... Raken wij daar ooit over uitgepraat, uitgezongen of vorm gegeven met welke andere expressiemogelijkheid de mens ook maar ter beschikking staat. Al eeuwen denken wij na over wat dat nou eigenlijk is: "Liefde". Ook de Bijbel houdt zich er, onvermijdelijk zou ik haast willen zeggen, mee bezig. In de hele Bijbel komt het woord liefde in de Statenvertaling 179 keer voor. Vriendschap komt daar slechts één keer voor in het Nieuwe Testament en 25 keer in de brieven van de apostelen. Dat zegt wel iets over de ernst van het begrip liefde. Vandaag lezen wij een gedeelte uit misschien wel het bekendste bijbelgedeelte over de liefde, 1 Korinthe 13. Wij lezen de slotverzen. Dit bijbelgedeelte wordt ook wel het loflied op de liefde genoemd. In 1 Korinthe 13 maakt de schrijver duidelijk dat de kracht van de liefde ligt in het heel maken, het verbinden. Ik zing drie liederen over de liefde. Het waren geen lied(eren) over de helende liefde. Het zijn dan ook geen liederen die Fauré schreef voor de eredienst. Maar ik vind ze wel passend in dit meditatieve moment. Je hoort namelijk in de muziek dat hier een groot verlangen wordt uitgedrukt naar het samenvallen, verbonden zijn met de ander. De tekst waar Fauré de liederen op baseerde gaat over de romantische liefde, de relatie tussen twee mensen. In de Bijbeltekst gaat het om de relatie met God. De overeenkomst met Fauré zit in de gevoelens die een rol spelen. Het verlangen om samen te vallen met de ander en de leegte en eenzaamheid die ervaren wordt als dat verlangen niet vervuld wordt. Bij Paulus is de liefde de vervulling van de wet. De wet die voort komt uit de grondwet van de Bijbel, de tien geboden. In het deel dat voorafgaat aan het gedeelte dat vandaag gelezen werd, maakt Paulus duidelijk hoe we die vervulling moeten begrijpen. Als wij ons alleen maar aan de regels van de wet houden omdat dat nou eenmaal moet en het wel ergens goed voor zal zijn, dan zijn wij als schallend metaal dat mensen met hun handen naar hun oren doet grijpen. In plaats van te binden en te helen, sluit deze houding ons van mensen af, drijft mensen uit elkaar in plaats van naar elkaar toe. Laat ik het proberen duidelijk te maken met een heel simpel voorbeeld, misschien wel te simpel maar vooruit ik probeer het toch. Je rijdt vijftig in de bebouwde kom omdat het moet. De vervulling van die simpele alledaagse wet zou dan zijn dat je begrijpt dat je misschien wel nog langzamer zou moeten rijden om te zorgen dat bewoners van die bebouwde kom daar veilig kunnen leven met elkaar. Je verbindt je met de mensen die door die wet kunnen leven met elkaar. De wet staat in dienst van het leven. In 1 Korinthe 13 wordt dat volkomen duidelijk. Alles wat de liefde vraagt is geven, het beste geven van jezelf aan de ander. Hoe houd je dat vol, hoe maak je dat waar? De liefde is een drie eenheid, onlosmakelijk verbonden met het geloof dat dit de juiste richting is in het leven en de hoop dat deze richting uitmondt in de herschepping van onze aarde. Dat zijn de hulpbronnen van de liefde. Maar zegt Paulus 'de meeste van dit alles is de liefde'. Volgens mij omdat geloof en hoop een houding uitdrukken terwijl liefde actief is, verbinding zoekt en heel wil maken. Liefde zet ons in beweging naar de ander en via die ander komen wij bij God, die zegt, 'Wat je aan de minste van je broeders gedaan hebt, heb je aan mij gedaan'. Zo wordt de wet vervuld.

A Chloris, Reynaldo Hahn

Een lied over hoe mooi het kan zijn als je een liefde vindt die wederzijds is.

Tekst bij het 'Meditatief moment' op dinsdag 14 juli 2020

Gebed

Lieve vader in de hemel ik dank u voor de liefde. Het vermogen lief te hebben en liefde te ontvangen. De kracht die u ons heeft gegeven om te vergeven en zacht te worden door te kijken met liefde. Ik dank u voor het vermogen dat u ons gegeven heeft om te scheppen vanuit die liefde. Kunst, muziek, dat u ons de woorden en beelden van de liefde heeft geschonken om dichterbij u te zijn en u te beleven.
Amen

Après un rêve, Fauré

Een lied over het verlangen dat kan blijven wanneer een liefde stopt of over gaat.