

Afscheid in liefdevolle herinnering

van



Adri van Oudenallen

~ Aartje Hendrika ~

22 maart 1946

30 mei 2020

Leusden, crematorium Rusthof
maandag 8 juni, 13.30 uur

Binnendragen we gaan staan

Jasper speelt harp, de kleinkinderen begeleiden de kist en na afloop leggen de kleinkinderen een roos

Aansteken van licht door Roan



Woord van welkom door collega predikant Martin Koster uit de Bosbeskapel te Den Haag waar Adri de laatste jaren lid van was

In memoriam (1) door Henk

Dagboekfragment door Gretha

Muziek Aznavour La boheme

In memoriam (2) door Henk

Muziek Abba Hasta manana

Herinneringen aan een gezin door Marja

Muziek Bach orkestsuite BWV 168 Air String

Gedachtenis aan Adri in het licht van de bijbellezing uit Johannes 2
door Martin Koster

En op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar.

En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.

Toen de wijn opraaakte,

wendde de moeder van Jezus zich tot hem en zei:

‘Ze zitten zonder wijn.’

Jezus antwoordde: ‘Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?

Mijn uur is nog niet gekomen.’

Zijn moeder zei tegen de dienaren:

‘Wat hij u ook beveelt, maak er werk van.’

Nu stonden daar zes stenen watervaten

ten behoeve van het joodse reinigingsgebruik,

elk met een inhoud van twee tot drie metreten.

‘Vul de vaten met water,’ beval Jezus hun.

En ze vulden ze tot de rand.

Vervolgens zei hij:

‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’

En ze deden het.

De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden

- hij wist niet waar die vandaan kwam;

de dienaren die het water geschept hadden

wisten het wél -

de tafelmeester riep de bruidegom en zei:

‘Iedereen schenkt eerst de beste wijn,

en de mindere wanneer er al flink gedronken is.

Maar u hebt de beste wijn tot het laatst bewaard!’

Dit was het begin van Jezus' tekenen, te Kana in Galilea.

Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Daarna nam hij de weg omlaag naar Kafarnaüm,

hij en zijn moeder, en zijn broers & zussen en zijn leerlingen,

en zij bleven daar niet veel dagen.

En het joodse Paasfeest was op handen

en Jezus nam de weg omhoog naar Jeruzalem.

(naar de Willibrordvertaling 2012)

Onze oma Astrid namens de kleinkinderen

Onze Vader

Moeder van al wat leeft
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons
iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het
kwaad.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen

Zegen

De zegen, door Adri als predikant vele malen uitgesproken en waarin
zij zelf deelde en al haar geliefden hier op aarde, deze zegen wordt
aan ieder geschonken om in vrijheid te ontvangen.

De God die Liefde is zal u zegenen en beschermen.
Deze Liefde zal haar stralend Aangezicht over u laten schijnen
en u gunstig gezind zijn.
De Eeuwige God zal het Aangezicht van de Liefde naar u
toekeren, en u vrede schenken.

Muziek en uitdragen Het vuur dat nooit meer dooft Taizé

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s'êteint jamais, qui ne
s'êteint jamais.. *In onze donkere tijden, ontsteek toch het vuur dat nooit
meer dooft, dat nooit meer dooft..*

De runenkraal door Jasper

Nogmaals het noemen van haar naam en woord van troost

Het was op 22 maart 1946 dat hier op aarde in Woerden een nieuw mensenkind geboren werd, een dochter, en de naam die zij ontving luidde

Aartje Hendrika

en haar roepnaam

Adri

Zij ontving haar naam van haar vader

Pieter van Oudenallen

en moeder

Hennie Tomassen

Elke daad van liefde, van vrede en van recht afkomstig van Adri verheugde en verrijkte de Bron van Leven en Liefde en gaat niet verloren. Wij vertrouwen deze mens, die wij uit handen moeten geven, toe aan God, de Eeuwige Liefde.

Ook haar lichaam moeten wij uit handen geven.
Dat haar gedachtenis tot vrede zal zijn voor ons allen.

