

Dankdienst voor het leven

van

Sylvia Lommert - Neerhout

11 augustus 1933 20 april 2020

en

Andries Lommert

~ André ~

12 juni 1932 21 april 2020

door hun huwelijk 63 jaren in het leven verbonden



dinsdag 28 april 2020
Bosbeskapel, Den Haag
aanvang 12.00 uur

voorganger: Martin Koster
predikant Den Haag Zuidwest
organist: Ineke Pieters
altviolist: Simon Rosier

Binnendragen Het licht van de Paaskaars brandt

we luisteren naar muziek orgel en altviool 'De Heer is mijn Herder'

Stil moment tijdens de stilte wordt licht aangestoken



Woord van welkom besloten met bede

Herinneringen van de kinderen en kleinkinderen

Muziek Als een vriend zal ik je dragen met beelden vooral van Sylvia

Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan
refrein

Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in jou gelooft
refrein

Herinneringen van de kinderen en kleinkinderen

Muziek orgel en altviool Adagio uit Sonate BWV 1027 - J.S. Bach
met beelden vooral van André

Lezing uit de Bijbel Johannes 2:1-12

¹Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, ²en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. ³Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ⁴‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ ⁵Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ ⁶Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. ⁷Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. ⁸Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

⁹En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom ¹⁰en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ ¹¹Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. ¹²Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Gedachtenis aan Sylvia en André in het licht van Johannes 2

gesproken, en orgel en altviool Air - J.S. Bach

Lezing uit de Bijbel 1 Korintiërs 13:1-8a en 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen
– had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong
of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen
– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn
– had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig.

Zij benadrukt het goede, ja zo is de liefde!
Zij is niet afgunstig.
De liefde praalt niet.
Zij is niet zelfgenoegzaam.
Zij kwetst niemands gevoel.
Zij zoekt zichzelf niet.
Zij wordt niet verbitterd.
Zij rekent het kwade niet toe.
Zij verheugt zich niet over het onrecht maar vindt gezamenlijk vreugde
in de waarheid.
Alles ligt onder haar bereik, alles gelooft ze, alles hoopt ze,
in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan.

Geloof, Hoop en Liefde, die toch blijven!
En de grootste van deze is de Liefde.

Orgel en altviool Largo uit Sonate in G - G.Ph. Telemann

Gedachtenis aan Sylvia en André in het licht van 1 Korintiërs 13

Muziek Mag ik dan bij jou Claudia de Breij met beelden van Sylvia en André

Als de oorlog komt En als ik dan moet schuilen
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt Waar ik niet bij wil horen
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn Wat ik nooit geweest ben
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt En als ik dan bang ben
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt En 't is mij te donker
Mag ik dan bij jou?

Als de lente komt En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt En ik weet het zeker
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer voor je vrij.

Gebeden wij danken voor het goede wat gegeven is en ontvangen mocht
worden, en bidden voor elkaar

Muziek orgel en altviool Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen De zegen waarin ook André en Sylvia en al hun geliefden deelden hier
op aarde, wordt aan ieder geschonken om in vrijheid te ontvangen.

Dankwoord namens de familie

Uitgeleide onder muziek Time to say goodbye (vertaling uit het Italiaans)

Wanneer ik alleen ben,
droom ik van de horizon
en ik slaag er niet in
om de woorden te vinden.
Aangezien ik weet dat er geen licht is,
op een plaats waar geen zon is.
Als je hier niet bij me bent.

Voor het raam
Laat iedereen mijn hart zien
dat jij in brand stak.
Jij sloot je binnen in me op.
Het licht, jij
Korte ontmoeting op straat

Tijd om afscheid te nemen
Van landen die ik nooit
Heb gezien en nooit met jou deelde
Nu, ja, zal ik ze ervaren
Ik zal vertrekken samen met jou
Op schepen over de zee
Die, ik weet,
Nee, nee, niet langer bestaan
Ik zal ze samen met jou ervaren
Als je ver weg bent
Droom ik van de horizon
En woorden schieten te kort
En ja, ik weet
Dat je bij me bent
Jij, mijn maan, bent bij me
Mijn zon, je bent bij me
Bij me, bij me, bij me

Tijd om afscheid te nemen
Van landen die ik nooit
Heb gezien en nooit met jou deelde
Nu, ja, zal ik ze ervaren
Ik zal vertrekken samen met jou
Op schepen over de zee
Die, ik weet,
Nee, nee, niet langer bestaan
Ik zal ze samen met jou herervaren
Ik zal met je meegaan
Op schepen over de zee
Waarvan ik weet dat ze
nee, nee, niet langer bestaan
Met jou zal ik ze herervaren
Ik zal met je meegaan
Ik en jij

Plechtigheid op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen

Aankomst op de begraafplaats

Als we naar het graf gaan, speelt muziek Somebody that I used to know Gotye

Noemen van de namen en woord van geloof

Het was op 11 augustus 1933 dat hier op aarde in Den Haag een nieuw menskind geboren werd, een dochter, en de naam die zij ontving, luidde

Sylvia

Zij ontving haar naam van haar vader

Dirk Johannes Neerhout

en moeder

Frederika Carolina Hen

Elke daad van liefde afkomstig van Sylvia verheugde en verrijkte de Bron van Liefde en gaat niet verloren. Wij vertrouwen deze mens, die wij uit handen moeten geven, toe aan God, de Eeuwige Liefde.

Het was op 12 juni 1932 dat hier op aarde in Den Haag een nieuw menskind geboren werd, een zoon, en de naam die hij ontving, luidde

Andries

en zijn roepnaam

André

Hij ontving zijn naam van zijn vader

Andries Lommert

en moeder

Jeanne van Helden

Elke daad van liefde afkomstig van André verheugde en verrijkte de Bron van Liefde en gaat niet verloren. Wij vertrouwen deze mens, die wij uit handen moeten geven, toe aan God, de Eeuwige Liefde.

Ook haar lichaam en zijn lichaam moeten wij uit handen geven. Dat de gedachtenis aan Sylvia en André tot vrede mag zijn voor ons allen.

Moment van stilte

Bidden van het Onze Vader

Zegenbede

Laatste groet