



bloemschikking vanuit de Bosbeskapel

### **Zondag 5 april 2020**

Zesde zondag in de Veertigdagentijd Palmпасen

**Abdijkerk**, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest

**Door omstandigheden een besloten radiokerkdienst**

Deze kerkdienst **vanuit de Abdijkerk** is te beluisteren via

[www.bosbeskapel.nl](http://www.bosbeskapel.nl) en via [www.kerkoproep.nl](http://www.kerkoproep.nl) Abdijkerk

De dienst wordt eerder opgenomen, zaterdag om 16.00 uur

Voorganger: ds. Michiel Aten

Organist: Vincent Hilderbrant

Enkele stemmen t.b.v. de samenzang

**Orgelspel** Preludium en fuga in G – J.S. Bach (1685-1750)

### **Verwelkoming**

*De kaarsen worden aangestoken.*

### **Samenzang Lied 601: 1, 3**

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

3. Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.

### **Bij de liturgische schikking**

Wanneer het onontkoombaar lijkt dat Jezus zal sterven, wordt onverwacht zijn hoofd gezalfd door een vrouw die op hem toe komt met een albasten kruikje met zeer kostbare olie. De grote kostbaarheid van het menselijk lichaam brengt zij hiermee tot uiting. Een kostbaarheid die niet ophoudt, ook niet wanneer de geest het lichaam heeft verlaten en de mens is overleden. In de bloemschikking wordt de kostbaarheid van het aardse uitgedrukt in de geurige kruiden – rozemarijn, citroenmelisse, mint en selderij – omwikkeld door een witte doek. De doek en het kruikje met geurige olie verwijzen op deze Palmпасen naar de zalving van het hoofd van Jezus.

## We zijn stil en openen ons hart voor God

### Bemoediging en toenadering *(staande)*

o: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

o: Die ons hoedt in uw schaduw.

onder uw vleugels togedekt,

liefde, die ons tot leven wekt,

ken ons hart, zo onrustig,

vol van zichzelf is het verblind,

totdat het rust in U weervindt.

g: KOM TOT ONS ALS DE MORGEN

GA OVER ONS OP ALS HET LICHT.

ZEGEN ONS MET UW AANGEZICHT. AMEN.

### Lied Psalm 118: 1, 9

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit is de dag, die God deed rijzen,

juicht nu met ons en wees verblijd.

O God, geef thans uw gunstbewijzen,

geef thans het heil door ons verbeid.

Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in 's Heren naam.

Wij zegenen u uit 's Heren woning,

wij zegenen u al tezaam.

### Korte inleiding op deze viering

### Gebed voor de nood van de wereld

## Lied 538: 1, 4

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden

die naar het leven leidt:

de mensen niet verlaten,

Gods woord zijn toegedaan,

dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.

**Groet** v: De Heer zij met U g: OOK MET U ZIJ DE HEER

**Gebed bij de opening van de Schrift** g: AMEN.

### Zacharias 9: 9-10

### Lied 550: 1, 2

Verheug u, gij dochter van Sion,

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Uw koning rijdt binnen,

het rijk gaat beginnen,

de zalige tijden,

Hij komt ons bevrijden

rechtvaardig, zachtmoedig,

de aarde zal spoedig

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,

de Heer heeft het heden gezegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Hij zal u regeren  
met God en met ere.  
De wagens, de paarden,  
de wapens, de zwaarden,  
krijgszuchtige plannen,  
Hij zal ze verbannen,  
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,  
het is van te voren voorzegd.

**Mattheus 21: 1-13 en 26: 6-13**

**Lied 435: 1, 3**

Hef op uw hoofden, poorten wijd!  
Wie is het, die hier binnenrijdt?  
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid  
en Heiland vol barmhartigheid!  
Hij geeft de wereld 't leven weer.  
Juich blijde, zing uw God ter eer,  
loof Hem, die sterk van daad  
de deuren binnengaat.

Gezegend was het land de stad,  
waar deze koning binnentrad.  
Gezegend 't hart, dat openstaat  
en Hem als koning binnenlaat.  
De zonne der gerechtigheid  
verblindde niet door majesteit;  
maar wat in duister sliep,  
ontwaakte, toen Hij riep.

**Preek**

**We zijn stil voor God**

**Lied 556: 1, 2, 3**

Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die zoon van David zijt en man van smarte,  
koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

**Inzameling van de gaven** (voorafgegaan door mededelingen vanuit de  
diaconie van de Abdijkerk) onder orgelspel (lied 556)

1<sup>e</sup> collecte SIV Vakantieweken

Bedrag overmaken op *NL59 INGB 0007 8625 54* ten name van  
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. SIV Vakantieweken

2e collecte PKN Jeugdwerk (JOP)

Bedrage overmaken op *NL59 INGB 0007 8625 54* ten name  
van Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. PKN Jeugdwerk (JOP)

**Gebeden**

**Lied 552: 1, 2, 3**

Dit is een dag van zingen!  
Voorgoed zijn wij bevrijd.  
Gods kracht zal ons omringen,  
zijn liefde duurt altijd.  
Ontsloten is de poort  
scharnierend op de vrede,  
wij zullen binnentreden  
en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken,  
tot hoeksteen van het recht;  
van vrede kwam Hij spreken,  
van leven warm en echt.  
Gezegend is zijn Naam.  
Hij heeft aan ons zijn leven  
en liefde doorgegeven  
tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,  
een dag van feest en licht,  
van palmen hoog geheven,  
van zon en vergezicht.  
Geef ons vandaag de moed  
het met uw naam te wagen,  
uw vrede uit te dragen.  
Looft God, want Hij is goed!

### Heenzending en zegen

**Orgelspel** Fantasia – Abraham van den Kerckhoven (1619-1702)

## Zondagsbrief

5 april 2020



### Ophalen van de liturgiebladen van de diensten rond Pasen

A.s. dinsdagmiddag 7 april (ipv vrijdagmiddag) kunt u in de Bosbeskapel tussen half drie en half vijf de liturgiebladen van de diensten rond Pasen ophalen om te bezorgen bij een ander of om voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen of terugvinden op de website van de Bosbeskapel. Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

### Besloten kerkdiensten

In de Abdijkerk, de Bosbeskapel en/of de Shalomkerk zullen we, zolang we nog niet samen mogen komen, proberen om iedere zondag met organist, predikant en enkele stemmen tenminste één eenvoudige kerkdienst te houden. De dienst is hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks te beluisteren en uiteraard ook later op de zondag of in de aansluitende week. De kerkdiensten zijn zoals altijd te beluisteren op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) en via de website van de Bosbeskapel. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact leggen met ds Koster.

### Speciaal pastoraal en diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag

Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, en de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) bij de

telefoon aanwezig zijn. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen: 070-4065871, 06-41836659 en 06-54280786

**Met het gemis aan contact en samenkomen** voelt het dagelijks leven voor velen vreemd. In het onderstaande gedicht wordt *gemis aan licht* in klacht, aanklacht en smeekgebed voor God gebracht.

EEN HEEL KLEIN DICHTERTJE AAN 'T WOORD

Een GLIMWORM in een tuintje riep:  
"Ik kan niet gloeien! God, Gij schiep  
Mij hunkerend naar gloei, drukte met zachte hand  
Uw stempel op mijn soort: elk heeft een lamp,  
Die, als Gij ademt door de nacht,  
Gaaf uit en aan; Ik mis die pracht!  
Tenzij Uw vuur in ons komt keren  
Hoe zou toch ooit kunnen traceren  
Uw kruipend creatuurtje zijn cirkel in het zand  
Gegoten zonder stralen uit uw stralingsvolle hand -  
Een ding niet waard zijn Makers merk?  
Wie bouwt een onverlichte kerk -  
Een nis waar nergens kaarsjes staan?  
God! Maak mijn lichtje! Steek mij aan!"

Vertaling (mk) van het gedicht *A very minor poet speaks* van Isabel Valle

**Voor informatie over onze gemeente** kunt u contact opnemen met Marga van Arendonk-Ardon. Tel. 06-54280786, email: [contact@bosbeskapel.nl](mailto:contact@bosbeskapel.nl) [www.bosbeskapel.nl](http://www.bosbeskapel.nl)

### Bereikbaarheid predikant

Martin Koster. Tel. 070-4065871, (direct bereikbaar op ma, wo, vr. 8.30 - 9.30 uur; op andere tijden wellicht eerst inspreken op het antwoordapparaat), email: [ds.m.koster@bosbeskapel.nl](mailto:ds.m.koster@bosbeskapel.nl)

### Bereikbaarheid pastoraal werker

Sandra den Hollander. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. Tel. 06-41836659, email: [A.J.den.hollander@kabelfoon.nl](mailto:A.J.den.hollander@kabelfoon.nl)

U kunt de Orde van Dienst en Zondagsbrief ook wekelijks gratis per e-mail ontvangen door uw aanmelding per e-mail te sturen naar: [zondagsbrief@bosbeskapel.nl](mailto:zondagsbrief@bosbeskapel.nl)

Kopij voor de Zondagsbrief graag vóór dinsdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar: [kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl](mailto:kopijzondagsbrief@bosbeskapel.nl)